



PONDOK Malden

Hedy Schaperkotter



foto bron [WHZ](#)

Doel

Exclusief in Malden een Ontmoetingsplek voor Indische & Molukse ouderen (uit Malden e.o) realiseren.

De eerste generatie Molukkers en Indische mensen, is een "uitstervend ras". (Ouderen 70+), Het zijn de laatste mensen, die de "Tempo doeloe" aan den lijve hebben meegemaakt. Voor deze kwetsbare ouderen is het juist de laatste mogelijkheid, om met tijd- en lotgenoten, in een gezellige, vertrouwde sfeer, samen te komen.

Voor de eerste lijn gezondheidszorg is samenwerking met andere partijen in zorg & welzijn van groot belang, omdat we met ouderen te maken hebben die vaak niet weten welke weg te bewandelen om hun hulpvraag voor te leggen. Wij kunnen hierin tevens een bemiddelende rol in hebben. De Ontmoetingsplek zal alleen door ervaren vrijwilligers (met het hart op de juist plek) gerund worden.

Deelnemers

Stichting De Driestroom biedt ons hun ruimte te huur aan voor één zaterdag in de week. Initiatieven als deze ondersteunen zij graag.

Doelgroep

Indische & Molukse ouderen uit Malden en directe omgeving.

Kosten

Startkapitaal om zaken goed te kunnen opzetten:

Euro 2500,- voor

- de maandelijkse huur van het pand
- aanschaf keukenbenodigdheden ivm het bereiden van de Indonesische keuken. (Het gezamenlijk gebruik van de Indonesische maaltijd is heel essentieel binnen deze cultuur)
- wekelijkse boodschappen
- vrijwilligers die ouderen ophalen en thuisbrengen voorzien van km vergoeding.
- kosten onvoorziene zaken.

Nieuws

maandag 4 november 2013 >> Het Vonk in de gemeente Heumen!

dinsdag 29 oktober 2013 >> Goed idee? Doe mee aan de vonk van Heumen!

