

Pondok: ontmoetingsplek voor Indische en Molukse ouderen

29 juli 2014 | Laatste update: 29 juli, 22:38



MALDEN - Indische en Molukse ouderen delen 2 keer per maand samen heden en verleden in het SteenHuys aan de Maldense Kloosterhof. Op die zaterdagen wordt het pand van zorginstelling Driestroom voor even omgedoopt tot Pondok, Indisch voor huisje of onderkomen.

De Maldense Hedy Schäperkötter is een half jaar geleden met Pondok gestart.

Ervaringen delen

Indische en Molukse ouderen hebben een sterke behoefte om zo nu en dan eens bij elkaar te kruipen om ervaringen te delen of stil te genieten in gezelschap. Dat komt volgens Schaperkötter door hun rijke cultuur en hun verleden.

Activiteiten

Tijdens de tweewekelijkse ontmoetingen in Pondok wordt er aan beweging gedaan, worden er spelletjes gespeeld of naar muziek geluisterd. Maar het belangrijkste moment van de middag is toch de Indische maaltijd, die door vrijwilligers wordt bereid.

Meer lezen over Pondok?



Kijk in de krant, editie Nijmegen van 30/07/2014. Of in onze betaalde online-krant. Let op, dit is tot 11 dagen na publicatie mogelijk.