

Indische/ Molukse ontmoetingsplek

PONDOK

Sinds eind november 2013, bestaat in Malden een ontmoetingsplaats voor oudere mensen met een Indonesische achtergrond.

Het betreft merendeels Indische en Molukse ouderen, maar ook Nederlanders die banden hadden met het koloniale, voormalig Nederlands Indië zijn van harte welkom.

Pondok betekent huisje/ onderkomen en is ontstaan vanuit de behoefte van deze doelgroep om samen te zijn en hun etnische/culturele gemeenschappelijke banden met elkaar te kunnen delen.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië moesten deze eerste generatie Indischen en Molukkers noodgedwongen hun thuisland verlaten. De Indischen vanwege hun Indonesisch/Europees bloed en de Molukkers omdat zij trouw aan Hollandse zijde hadden meegevochten tegen Indonesië. Ondanks de meest erbarmelijke omstandigheden bij aankomst in Nederland, lukte het deze mensen om volledig en succesvol te integreren in de Nederlandse maatschappij. Desondanks bleef bij deze groep mensen de behoefte bestaan, om hun cultureel erfgoed in stand te houden. Dit gebeurde én gebeurt nog altijd via de bekende, landelijke Pasar Malams en andere typische Indische aangelegenheden.

Deze eerste generatie is een uitstervend ras aan het worden. Vandaar dat Pondok in Malden in het leven is geroepen, een onafhankelijke onderneming, tot nu toe volkomen en



Deelnemers, vrijwilligers en gasten van Pondok tijdens het éénjarig jubileum op 29 november 2014.

vooral nog geheel gebaseerd op de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Pondok Malden biedt eenieder die affiniteit met de Indisch/ Molukse gemeenschap heeft iedere zaterdag om de twee weken een gezellig onderkomen, met verscheidene activiteiten en natuurlijk een heerlijke Indische maaltijd!

Voor meer informatie:

Lucie Louhenapessy | 06-27109140

www.pondok024.nl | info@pondok.024.nl